





*Niet alles is voorbij,
je blijft bij ons,
door wie je was en wat je zei
en alles wat je voor ons hebt betekend.*

Irma Van Aerschot

echtgenote van François Peeters

geboren te Rillaar op 15 april 1943 en overleden
in het UZ Gasthuisberg te Leuven op 1 december 2024,
gesterkt door het Heilig Sacrament der zieken.

Op donderdag 5 december 2024 is iedereen van 18.30 uur
tot 19 uur welkom om, samen met de familie, Irma te
groeten in het funerarium Van de Laer, Weg Messelbroek 53
te Zichem.

De uitvaartliturgie, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben in de Sint-Nikolaaskerk, Diestsesteenweg
te Rillaar op **vrijdag 6 december 2024 om 10.30 uur**.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk,
vrijdag vanaf 10 uur.

Na de crematie gunnen we Irma haar nieuwe vrijheid en
vertrouwen dan haar as toe aan aarde en wind op de
strooiweide van de begraafplaats van Rillaar.

Dit melden u:

François Peeters,

haar echtgenoot

Marijke Van Uffelen en partner,

Ben,

Adinda,

Caro,

Hendricus,

† Kristel Van Uffelen,

Jolien en Koen,

haar kinderen en kleinkinderen

Alfons en Alfonsine Van Aerschot - Van Brusselt,

† Louis en † Lena Van Aerschot - Verhaegen,

François en Gaby Van Aerschot - Janssens,

en hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen,

haar broers en schoonzussen

Dit melden u tevens haar neven en nichten.

De families Van Aerschot, Peeters, De Keyser en Van Heurck.

Dank aan huisdokter Louis Van der Stappen,
de teams van Panal, het Wit-Gele Kruis,
de afdeling Palliatieve Zorg van het UZ Gasthuisberg
en apotheek Verhaegen.

Condoleren: Familie Irma Van Aerschot

p/a uitvaartverzorging Van de Laer
Weg Messelbroek 53, 3271 Zichem

of online via www.vandelaer.be