

*Selamat djalan, selamat tinggal.*

*Kami akan berjumpa kembali.*

*Veilige reis, tot ziens.*

*Eens zullen we elkaar weer ontmoeten.*





*Eén woord bevrijdt ons  
van alle last en pijn in het leven:  
dat woord is LIEFDE.*

## Alfons William Schanschort

geboren te Surabaya (Indonesië) op 15 juli 1941  
en thuis overleden op 22 oktober 2024

Het afscheid zal plaatshebben in beperkte kring.

Dit melden u:

Ann Janssens,

*zijn sayang*

Dennis en Wendy Schanschort - Hoog,

Esli Schanschort,

Nadieh Schanschort,

Remy Schanschort,

Barbara en Paul Schanschort - De Ruiter,

Bryan en Hélène Schanschort,

Philippa,

Penelope,

Peregrine,

Indy Bouwmeester,

Zoë Bouwmeester,

*zijn kinderen,*

*klein- en achterkleinkinderen*

Dank aan de huisdokter Bert Naulaerts  
en het team van het Medisch Huis Zichem.

Condoleren: Familie Alfons William Schanschort  
p/a uitvaartverzorging Van de Laer  
Weg Messelbroek 53, 3271 Zichem

of online via [www.vandelaer.be](http://www.vandelaer.be)