





*Herinner mij, maar niet in sombere dagen.
Herinner mij in stralende zon.
Herinner mij in mooie jaren, toen ik alles nog kon.*

Maria Bauwens

weduwe van Emiel Heylen

geboren te Diest op 10 maart 1939 en overleden in
wzc O.L.V Ster der Zee te Scherpenheuvel op 27 juli 2024,
gesterkt door het heilig sacrament der zieken

Op woensdag 31 juli 2024 is iedereen van 18.30 uur tot 19
uur welkom om, samen met de familie, Maria te groeten in
het funerarium Van de Laer, Weg Messelbroek 53 te Zichem.

Op donderdag 1 augustus 2024 zal er een
afscheidsplechtigheid in beperkte kring plaatshebben
in de aula van het funerarium Van de Laer.

Aansluitend zal haar urne bij die van Emiel begraven worden
op de begraafplaats van Schoonderbuken.

Dit melden u:

Georges en Dominique Heylen - Arits,

Steven en Ilse Heylen - Coenen,

Louis,

Filip en Lieze Heylen - Prinsen,

Élou,

Sonja en Marc Heylen - Van Oosterwyck,

Julie Van Oosterwyck,

Gilles Van Oosterwyck,

Ward Van Oosterwyck,

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Dit melden u tevens haar broers, schoonbroer,
schoonzussen, neven en nichten.

De families Bauwens, Heylen, Blockx en Vrancken.

Dank aan het team van wzc O.L.V Ster der Zee.

Condoleren: Familie Maria Bauwens
p/a uitvaartverzorging Van de Laer
Weg Messelbroek 53, 3271 Zichem
of online via www.vandelaer.be